

Eredienst bij de opening van het 'seizoen' 2021-2022 en de 75-jarige herdenking van de weer ingebruikneming van de grote luidklok in de Oude Kerk te Scheveningen, op zondag 12 september 2021 om 10.30 uur

m.m.v. ds. Barend H. Weegink (voorganger), Wim Buis (ouderling van dienst), Frans van Riessen (organist), Barbara Keus- van Oosten (kosteres), Fenny Rog en André Vink (dienstpresentatie mediateam)

Welkom en mededelingen, door de ouderling van dienst

Introïtus (staande): **Lied 276** (Bundel Opwekking 1978 e.v.)

1 Laat heel de wereld het zien,
maak de volk'ren weer blij
door de klank van Zijn stem.
Heuvels en dalen breek uit!
Kom en juich, zing het luid!
Klap je handen voor Hem!

Refrein:

Liefde en recht zal Hij brengen op aard',
een eeuwige heerschappij.
In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard,
't Woord van de waarheid maakt vrij,
het maakt vrij.

3 Laat heel de wereld nu staan
vol ontzag voor Zijn naam,
Zing het lied dat Hem eert,
wees niet meer stil, zeg het voort
tot de wereld het hoort: Jezus regeert!

Refrein...

Stil gebed, 'Onze hulp', christelijke groet.

Openingswoord (evangelielezing): *Johannes 10: 1-6* (Nieuwe Bijbelvertaling 2021)

‘Waarachtig, Ik verzeker u: wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover. Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen. Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem, hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen. Iemand anders volgen ze niet, ze lopen juist van hem weg omdat ze de stem van een vreemde niet kennen’. Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat Hij bedoelde.

We zingen: **Psalm 116** (Berijming 1773)

1 God heb ik lief, want die getrouwe Heer
hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen.
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem al mijn dagen.
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

5 Gij hebt, o Heer, in 't dood'lijkst tijdsgewricht
mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen
mijn voet geschraagd: dies zal ik, voor Gods ogen
steeds wandelen in 't vrolijk levenslicht.

10 Ik zal Uw naam met dankerkentenis
verheffen, U al mijn geloften brengen.
'k Zal liefd' en lof voor U ten offer mengen
in 't heiligdom, waar 't volk vergaderd is.

11 Ik zal met vreugd in 't huis des Heren gaan,
om daar met lof Uw grote naam te danken.
Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken:
elk heff' met mij de lof des Heren aan!

Lezing van Gods gebod (samenvatting)

Om Hem op de proef te stellen vroeg een van hen, een wetgeleerde: 'Meester, wat is het grootste gebod in de wet?' Hij antwoordde: 'Heb de Here, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat'.

Gebed om schuldvergeving en verlichting met de Heilige Geest

Genadeverkondiging en lofprijzing

'Ten dage dat ik riep, hebt Gij mij geantwoord, Gij hebt mij bemoedigd met kracht in mijn ziel. Alle koningen der aarde zullen U, o Here, loven, wanneer zij de woorden van Uw mond gehoord hebben; zij zullen zingen van de wegen des Heren, want de heerlijkheid des Heren is groot'. Halleluja. (*Psalms 138: 3-5*, NBG vertaling 1951)

We zingen als loflied: **Gezang 136** (Ned. Herv. Bundel 1938)

1 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere!
Dat aard' en hemel de lof Zijner glorie vermere!
Meng in 't geklank,
ziel, uw aanbeddende dank:
zing' al wat ademt de Here!

2 Lof zij de Heer, die de werelden dacht, en zij waren,
die al de dropp'len geteld heeft der golvende baren,
die met Zijn staf
heerst van de wieg tot het graf:
psalmzing' uw hart met de snaren!

5 Lof zij de Heer, die uw bevende vrees zal beschamen!
Noem Hem uw Vader, de kroon van Zijn heerlijke namen!

Dwars door de dood
neemt Hij u op in Zijn schoot;
loof Hem in eeuwigheid! Amen.

Schriftlezing: *Psalm 89: 1-19* (Herziene Statenvertaling 2010)

Een onderwijzing van Ethan, de Ezrahiet. Ik zal de blijken van goedertierenheid van de Here eeuwig bezingen, van generatie op generatie Uw trouw met mijn mond bekendmaken. Want ik heb gezegd: Uw goedertierenheid zal voor eeuwig gebouwd worden; Uw trouw hebt U vast doen staan in de hemel zelf. Ik heb – sprak U – een verbond gesloten met Mijn uitverkorene, Ik heb Mijn dienaar David gezworen: Ik zal uw nakomelingen tot in eeuwigheid stand doen houden, uw troon bouwen van generatie op generatie. Daarom looft de hemel Uw wonderen, Here, ja, prijst men Uw trouw in de gemeente van de heiligen. Want wie kan in de hemel met de Here gemeten worden? Wie is de Here gelijk onder de machtige vorsten? God is zeer geducht in de raad van de heiligen en ontzagwekkend boven allen die Hem omringen. Here, God van de legermachten, wie is als U? Groot van macht bent U, Here; Uw trouw omringt U. U heerst over de overmoed van de zee; wanneer haar golven zich verheffen, stilt Ú ze. Ú hebt Rahab als een dodelijk gewonde verbrijzeld, U hebt Uw vijanden verstrooid met Uw sterke arm. De hemel is van U, ja, de aarde is van U; de wereld en al wat ze bevat, die hebt Ú gegrondvest. Het noorden en het zuiden, die hebt Ú geschapen, Tabor en Hermon zingen vrolijk om Uw Naam. U hebt een arm met macht, Uw hand is sterk, Uw rechterhand verheven. Gerechtigheid en recht zijn het fundament van Uw troon, goedertierenheid en trouw gaan voor Uw aangezicht uit. Welzalig het volk dat de klank van de bazuin kent, zij wandelen, Here, in het licht van Uw aangezicht. Zij verheugen zich de hele dag in Uw Naam en worden door Uw gerechtigheid verheven. Want U bent het sieraad van hun kracht; door Uw welbehagen zal onze hoorn opgeheven worden. Want ons schild is van de Here, onze koning van de Heilige van Israël.

We zingen: **Psalm 89** (Berijming 1773)

7 Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort,
zij wand'len, Heer, in 't licht van 't godd'lijk aanschijn voort,
zij zullen in Uw naam zich al de dag verblijden!
Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt hen in 't lijden,
Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen,
maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen.

8 Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht.
Uw vrije gunst alleen wordt d' ere toegebracht!
Wij steken 't hoofd omhoog en zullen d' eerkroon dragen
door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen,
want God is ons ten schild in 't strijdperk van dit leven
en onze Koning is van Israels God gegeven.

Verkondiging naar aanleiding van *Psalm 89 vers 16*
(Statenvertaling) 'Welgelukzalig is het volk, dat het geklank kent;
o Heere! zij zullen in het licht van Uw aanschijn wandelen'.
Thema: Kent u het geklank?

We zingen: **Lied 160** (Bundel Zingende Gezegend 1995, A.F.
Troost, melodie: O hoogt' en diepte, looft nu God)

2 O blijf niet achter, aarzel niet,
ga mee, de wereld door;
Hij gaat door heel Zijn rijksg gebied
ons zegevierend voor.

3 Nu zal geen grens meer scheiding zijn,
geen ras, geen kleur, geen taal,
o landen, volken, groot en klein,
Hij roept u allemaal!

5 Want welke vijand ons bedreigt,
zijn wapen deert ons niet -
als eens de laatste vijand zwijgt

klinkt nog dit vrolijk lied.

6 O hoor, de klokken luiden blij;
komt allen, sluit u aan,
dan zeggen, zingen, juichen wij:
de Heer is opgestaan!

Pastorale mededelingen, dankgebed, voorbeden, stil gebed en
gezamenlijk Gebed des Heren: Onze Vader...

We zingen tot slot: **Psalm 98** (Berijming 1773)

3 Doet bij uw harp de psalmen horen,
uw juichstem geef' de Here dank!
Laat klinken door uw tempelkoren
trompetten en bazuingeklank!
Dat 's Heren huis van vreugde druiſe
voor Isrels grote Opperheer,
de zee met hare volheid bruiſe,
de ganſe wereld geef' Hem eer.

Zegen

Orgelſpel

Inzameling van de gaven

In aansluiting op deze dienst volgt de onthulling van de plaquette
ter herinnering aan het herluiden van de in de oorlog gezonken
klok, alsmede de presentatie van een tweetal kleine klokken uit
de voormalige Zorgvlietkerk.