

Zondag van tijd en eeuwigheid, aan het eind van het kerkelijk jaar  
Eredienst op zondag 21 november 2021 om 10.30 uur in de Oude Kerk  
voorganger: ds. Barend H. Weegink,  
organist: Bert den Hertog,  
ouderling van dienst: Hans Dolleman.



Orgelspel voor de dienst van J.S. Bach: Das alte Jahr vergangen ist en  
Vor deinem Thron tret ich hiermit

Welkom en mededelingen, door de ouderling van dienst

We zingen als introïtus: Psalm 62 (Oude Berijming)

4

Doch gij, mijn ziel, het ga zo 't wil,  
stel u gerust, zwijg Gode stil.  
Ik wacht op Hem; Zijn hulp zal blijken.  
Hij is mijn rots, mijn heil in nood,  
mijn hoog vertrek: Zijn macht is groot,  
ik zal noch wank'len, noch bezwijken.

Stil gebed, 'Onze hulp' en christelijke groet.

Openingswoord: *Johannes 6: 67-69* 'Jezus vroeg nu aan de twaalf: Willen jullie soms ook weggaan? Simon Petrus gaf antwoord: Naar wie zouden we moeten gaan, Here? U spreekt woorden die eeuwig leven geven, en wij geloven en weten dat U de heilige van God bent.

We zingen: Psalm 73 (Oude Berijming)

12

'k Zal dan gedurig bij U zijn,  
in al mijn noden, angst en pijn,  
U al mijn liefde waardig schatten,  
wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten!  
Gij zult mij leiden door Uw raad,  
o God, mijn heil, mijn toeverlaat,  
en mij, hiertoe door U bereid,  
opnemen in Uw heerlijkheid.

13

Wie heb ik nevens U omhoog,  
wat zou mijn hart, wat zou mijn oog  
op aarde nevens U toch lusten?  
Niets is er, waar ik in kan rusten.  
Bezwijkt dan ooit in bitt're smart  
of bange nood mijn vlees en hart,  
zo zult Gij zijn voor mijn gemoed  
mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed.

We luisteren naar Gods gebod (uit *Deuteronomium 6* en *Romeinen 13*):

-Luister, Israël: de Here, onze God, de Here is de enige! Heb de Here, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht. Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten.

-Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld. Want: 'Pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is' – deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak: 'Heb uw naaste lief als uzelf.' Liefde berokkent de naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde. U kent de huidige tijd: het moment is gekomen waarop u uit de slaap moet ontwaken, want de redding is ons meer nabij dan toen we tot geloof kwamen. Omkleed u met de Here Jezus Christus en laat u niet meeslepen door uw aardse natuur met haar begeerten.

We zingen: Lied 124 (Opwekking)

1 Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.  
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.  
Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming.  
Ik bouw op U en ga in Uwe naam.  
Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming.  
Ik bouw op U en ga in Uwe naam.

We bidden om schuldvergeving en om de verlichting met de Heilige Geest

Genadeverkondiging en lofprijzing

We zingen: Lied 124 (Opwekking)

2 Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend.  
En telkens meer moet ik Uw kracht verstaan.  
Toch rijst in mij een lied van overwinning.  
Ik bouw op U en ga in Uwe naam.  
Toch rijst in mij een lied van overwinning.  
Ik bouw op U en ga in Uwe naam.

Eerste Schriftlezing: *Psalms 91* (HSV-2010, Gods bescherming in gevaren):

- 1 Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.
- 2 Ik zeg tegen de Here: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw!
- 3 Want Hij zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest.
- 4 Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen, Zijn trouw is een schild en een pantser.
- 5 U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht, voor de pijl die overdag aan komt vliegen,
- 6 voor de pest, die in het donker rondgaat, voor het verderf dat midden op de dag verwoest.
- 7 Al zullen er duizend vallen aan uw zijde en tienduizend aan uw rechterhand – bij u zal het onheil niet komen.
- 8 Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen, u zult de vergelding aan de goddelozen zien.
- 9 Want U, Here, bent mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt.
- 10 Geen onheil zal u overkomen, geen plaag zal uw tent naderen.
- 11 Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen.
- 12 Zij zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot.
- 13 Op de felle leeuw en de adder zult u trappen, u zult de jonge leeuw en de slang vertrappen.
- 14 Omdat hij liefde voor Mij opgevat heeft, zegt God, zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent Mijn Naam.
- 15 Hij zal Mij aanroepen en Ik zal hem verhoren, in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn, Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken.
- 16 Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen, Ik zal hem Mijn heil doen zien.

We zingen: Psalm 91 (Oude Berijming)

1  
Hij, die op Gods bescherming wacht,  
wordt door de hoogste Koning  
beveiligd in de duist're nacht,  
beschaduwd in Gods woning.  
Dies noem ik God, zo goed als groot  
voor hen, die op Hem bouwen:  
mijn burg, mijn toevlucht in de nood,  
de God van mijn betrouwen.

5  
Ik steun op God, mijn toeverlaat,  
dies heb ik niets te vrezen:  
wie God vertrouwt, die deert geen kwaad.  
Uw tent zal veilig wezen.  
Hij zal Zijn engelen gebiën,  
dat z' u op weg bevrijden:  
gij zult hen in gevaren zien  
voor uw behoud'nis strijden.

Tweede Schriftlezing: *Mattheus 11: 25-30* (NBG-1951, Uitnodiging door Jezus)

25 Te dien tijde hief Jezus aan en zei: Ik dank U, Vader, Here van de hemel en van de aarde,  
dat Gij deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, doch aan kinderkens  
geopenbaard.  
26 Ja, Vader, want zo is het een welbehagen geweest voor U.  
27 Alle dingen zijn Mij overgegeven door Mijn Vader en niemand kent de Zoon dan de Vader,  
en niemand kent de Vader dan de Zoon en wie de Zoon het wil openbaren.  
28 Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven;  
29 neemt Mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij  
zult rust vinden voor uw zielen;  
30 want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.

*Kindermoment*, voorgesprekje waarbij we ditmaal het derde coupletje van het kinderlied zingen:

God, die alles maakte,  
de maan, de sterrenrij,  
als duist're wolken komen,  
zorgt steeds voor mij,

Verkondiging naar aanleiding van *Psalm 91: 1 en 2* 'Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is  
gezet, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de Here: Mijn toevlucht  
en mijn burcht, mijn God, op wie ik vertrouw!'

*Thema*: Godsvertrouwen.

We zingen: Gezang 171 (NHB)

4

Waar is een vreugd, een kalmt', een heil,  
zo zalig als dit hoogst genot?  
Het vloeit uit God en keert tot God,  
het heeft noch maat noch perk nog peil.  
In Jezus is mijn zalig lot  
verborgen bij mijn God.  
Hij is mijn lust,  
ook als mijn stof eens rust.  
O, prijst Hem, mijn gezangen!  
Ik blijf Zijn komst verlangen:  
Hij is mijn lust!

Herdenking van hen die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn ontslapen

- Op 25 december 2020 overleed broeder Daniël Pronk in de leeftijd van 98 jaar.
- Op 05 januari 2021 overleed zuster Cornelia (Corrie) Hofland – Rog in de leeftijd van 91 jaar.
- Op 06 januari 2021 overleed zuster Helena Barendina (Leny) Bruin – Mos in de leeftijd van 94 jaar.
- Op 19 januari 2021 overleed broeder Leendert (Leen) de Graaf in de leeftijd van 79 jaar.
- Op 23 januari 2021 overleed zuster Francijna (Francien) van der Klein in de leeftijd van 77 jaar.
- Op 25 januari 2021 overleed broeder Maarten de Graaf in de leeftijd van 86 jaar.
- Op 18 februari 2021 overleed zuster Dirkje (Dicky) Baak in de leeftijd van 86 jaar.
- Op 22 februari 2021 overleed broeder Jochem Knoester in de leeftijd van 88 jaar.
- Op 08 maart 2021 overleed broeder Leenderd Rog in de leeftijd van 83 jaar.
- Op 17 maart 2021 overleed broeder Johannes (Jan) Plug in de leeftijd van 78 jaar.
- Op 29 maart 2021 overleed broeder Michiel (Chiel) Pronk in de leeftijd van 89 jaar.
- Op 03 april 2021 overleed zuster Kniertje (Kriena) Beeuwkes – den Heijer in de leeftijd van 90 jaar.
- Op 19 juli 2021 overleed broeder Hendrik Frederik (Henk) Vink in de leeftijd van 84 jaar
- Op 22 juli 2021 overleed broeder Krijn Martinus (Krijn) Pronk in de leeftijd van 89 jaar.
- Op 26 juli 2021 overleed zuster Neeltje Tuit – de Graaf in de leeftijd van 97 jaar.
- Op 06 augustus 2021 overleed zuster Alida Clara (Ali) Groen – Pronk in de leeftijd van 88 jaar.
- Op 29 september 2021 overleed zuster Catharina (Cathrien) Elkerbout – van der Toorn in de leeftijd van 96 jaar.
- Op 27 oktober 2021 overleed zuster Elisabeth (Bep) de Ruijter – Hofland in de leeftijd van 91 jaar.
- Op 16 november 2021 overleed zuster Helena (Lena) Lagas –Verbaan in de leeftijd van 97 jaar.

Na een moment van stilte horen we de bijbelwoorden uit Romeinen 14: 7-9, 8: 38-39 en 14: 12

Niemand van ons leeft voor zichzelf, en niemand van ons sterft voor zichzelf. Zolang wij leven, leven we voor de Here; en wanneer wij sterven, sterven we voor de Here. Dus of we nu leven of sterven, wij zijn van de Here. Immers, Christus is gestorven en weer tot leven gekomen om te heersen over de doden en de levenden.

Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons bewezen heeft in Christus Jezus, onze Here.  
Ieder van ons zal dus over zichzelf verantwoording tegenover God moeten afleggen.

We zingen: Gezang 232 (NHB)

1

Neem, Heer, mijn beide handen en leid Uw kind,  
tot ik aan d' eeuw'ge stranden de ruste vind!  
Te zwaar valt m' elke schrede, als 'k U verlaat,  
o, neem mij met U mede, daar waar Gij gaat.

2

O doe genade ervaren aan 't bevend hart  
en breng het tot bedaren bij vreugd' en smart.  
Laat m' aan Uw voeten rusten mij, hulploos kind,  
vertrouwen en berusten voor d' uitkomst blind.

3

En blijft m' ook soms verborgen Uw grote macht,  
Gij voert mij tot de morgen, ook door de nacht.  
Neem dan mijn beide handen en leid Uw kind,  
tot ik aan d' eeuw'ge stranden de ruste vind.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed

We zingen tot slot: Lied 416 (Liedboek 2013)

1

Ga met God en Hij zal met je zijn,  
jou nabij op al je wegen  
met Zijn raad en troost en zegen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2

Ga met God en Hij zal met je zijn,  
bij gevaar, in bange tijden,  
over jou Zijn vleugels spreiden.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3

Ga met God en Hij zal met je zijn  
tot wij weer elkaar ontmoeten,  
in Zijn naam elkaar begroeten.  
Ga met God en Hij zal met je zijn

Zegen

Orgelspel na de dienst:

Alle Menschen müssen sterben (melodie Ruwe stormen mogen woeden), J.S. Bach

Verder mededelingen, collecten, etc.

Goed dat u met de gemeente meeleeft via deze dienst.

Voor allen: een goede zondag gewenst.