

Oude kerk Scheveningen



Liturgie 15 mei 2022

Vierde Zondag na Pasen

Zondag: Cantate

Voorganger: Ds. H.G. de Graaff Nieuwerburg

Ouderling: Dik Spaans

Organist: Bert den Hertog

Orgelspel voor de dienst: Petit Offertoire, C. Franck en

Prière (gebed), Guy Ropartz

Welkom en mededelingen, door de ouderling van dienst.

Introïtuslied: Gezang 265 vers 1 en 5

1

God is tegenwoordig; God is in ons midden,
laat ons diep in 't stof aanbidden!
Dat in heil'ge eerbied alles in ons zwijge,
dat voor Hem de ziel zich neige!
Wie Hem noemt,
wie Hem roemt,
sla zijn ogen neder,
geve 't hart Hem weder!

5

Kom Gij in mij wonen, zij mijn hart en leven
U ten heiligdom gegeven!
Laat mij altijd beter uwe beelt'nis dragen,
naar uw eer, uw liefde vragen!
Waar ik ga,
zit of sta,
laat mij U aanschouwen
met een stil vertrouwen.

Votum en groet

Zingen: Psalm 56 vers 5

Ik roem in God; ik prijs 't onfeilbaar woord;
Ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord.
'k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord;
Wat stervling zou mij schenden?
Ik heb beloofd, wanneer G' in mijn ellenden
Mij bijstand boodt, en 't onheil af zoudt wenden;
Tot U, o God, mijn lofzang op te zenden,
Door ijver aangespoord.

Wet des HEREN

Zingen: Lied 487 uit 'Weerklank'

Heer, ik kom tot U
hoor naar mijn gebed
Vergeef mijn zonden nu
en reinig mijn hart

Met uw liefde, Heer
kom mij tegemoet
nu ik mij tot U keer
en maak alles goed

Zie mij voor U staan
zondig en onrein
O, Jezus raak mij aan
van U wil ik zijn

Jezus op uw woord
vestig ik mijn hoop
U leeft en U verhoort
mijn bede tot U

Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest.

Schriftlezingen:

1. Lucas 24: 13 – 27 (HSV)
2. Johannes 21: 1 -7 (HSV)
3. Handelingen 1: 1-3(HSV)

Tekstlezing:

'Hij heeft Zichzelf, nadat Hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, veertig dagen lang". (handelingen 1 : 3a)

Kindermoment dat uitloopt op het zingen van Weerklank 612

Jezus is de goede herder,
Jezus Hij is overal,
Jezus is de goede herder,
brengt mij veilig naar de stal.

Als je 's avonds niet kunt slapen,
als je bang in 't donker bent,
denk dan eens al die schapen
die de Heer bij name kent.

Jezus is de goede herder,
Jezus Hij is overal,
Jezus is de goede herder,
brengt mij veilig naar de stal.

En wanneer je soms alleen bent
en je hart is vol verdriet,
denk dan aan de goede herder
Hij vergeet Zijn schaapjes niet.

Jezus is de goede herder,
Jezus Hij is overal,
Jezus is de goede herder,
brengt mij veilig naar de stal.

Zingen: Psalm 42: verzen 1 en 3.

1

't Hijgend hert, der jacht ontkomen,
Schreeuwt niet sterker naar 't genot
Van de frisse waterstromen,
Dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar den Heer';
God des levens, ach, wanneer
Zal ik naadren voor Uw ogen,
In Uw huis Uw Naam verhogen?

3

O mijn ziel, wat buigt g' u neder?
Waartoe zijt g' in mij ontrust?
Voed het oud vertrouwen weder;
Zoek in 's Hoogsten lof uw lust;
Want Gods goedheid zal uw druk
Eens verwisslen in geluk.
Hoop op God, sla 't oog naar boven;
Want ik zal Zijn Naam nog loven.

Inzameling der gaven

Prediking.

Zingen: Gezang 227 verzen 1,2 en 6

1

Meester, men zoekt U wijd en zijd,
komend langs velerlei wegen.
Oud'ren gaan rustig wel bereid,
jongeren aarz'lend U tegen.
Zij 't vroeg of laat, zij 't dag of nacht,
eens vindt G' ons moed' in eigen kracht,
hunkerend naar uwe zegen.

2

Arts aller zielen, 't is genoeg,
als Gij ons neemt in uw hoede.
Genees de wond, die 't leven sloeg,
laat ons niet hoop'loos verbloeden.
Spreek slechts een woord, een woord met macht,
dan is voorbij der zonde nacht:
spreek, dan keert alles ten goede.

6

Dankbaar geloofden, hoopten wij,
wat uw getuigen verkondden:
slechts onder uwe heerschappij
worden wij vrij van de zonde.
Daarom zoekt U elk mensenkind.
Zoek, Herder, mij, opdat ik vind.
Anders zo ga ik te gronde!

Dankgebed en voorbeden

Zingen: Psalm 86: vers 3 en 6

3

Heer', door goedheid aangedreven,
Zijt Gij mild in 't schuldvergeven.
Wie U aanroeft in den nood,
Vindt Uw gunst oneindig groot.
Heer', neem mijn gebed ter oren;
Wil naar mijne smeking horen;
Merk naar Uw goedgunstigheen,
Op de stem van mijn gebeen.

6

Leer mij naar Uw wil te handlen,
'k Zal dan in Uw waarheid wandlen;
Neig mijn hart, en voeg het saam,
Tot de vrees van Uwen Naam.
Heer', mijn God, ik zal U loven,
Heffen 't ganse hart naar boven;
'k Zal Uw Naam en majesteit
Eren tot in eeuwigheid.

Zegen

Uitleidend orgelspel: Choralvorspiel 'Allein Gott in der Höh sei Ehr',
J.S. Bach, BWV 717
(Melodie NHB Gezang 91: God in den hoog' alleen zij d'eer).

Fijn dat u met de gemeente verbonden was.

Goede zondag gewenst.